

De remmen gingen volledig los, vandaag bij de 2° bridge clinic van Enri!

Het begon nog losjes geanimeerd, toen de gestoken spellen van de les van gisteren, ‘Kaartlezen’ werden behandeld. Sommigen hadden een spelletje herkend, velen wisten bij de nabespreking wel de clou te vinden. Dat is het idee: bij de les snap je het, maar kun je het nog niet (goed) toepassen; bij de 1° keer oefenen kost het veel tijd en gaat het nog vaak verkeerd. Bij de nabespreking herken je het al sneller. En nu maar blijven oefenen, dan gaat het steeds beter....

Het bleef moeilijk te herhalen wat het eerste is wat je moet doen als de kaart van de dummy opengaat:

1. “Dankjewel, partner” te zeggen. Dus niet mopperend (laat staan vloekend 😞) wat er nou weer op tafel verschijnt. Niet netjes, en geeft de tegenpartij hoop.
2. Vervolgens een speelplan maken. Daarbij info over biedverloop en uitkomst meenemen.

Dit was 1 van de gestoken spelletjes:

♠ VB92	♠ A10654	Zuid	West	Noord	Oost
♥ AB106 W O ♥ 4		1 ♣	pas	pas	2 ♠
♦ VB	♦ H1093	pas	3 ♠	pas	4 ♠
♣ 874	♣ A92	a.p.			

Uitkomst: ♣V.

Het idee is dat je ♠A moet slaan, want Noord kan de H niet meer hebben. Hij heeft max 5 punten (gepast op 1 ♣ van de maat), en heeft al ♣H ‘laten zien’, aangezien Zuid met de V is uitgekomen. Uiteraard had ik ervoor gezorgd dat Zuid ♠H sec had 😊. Of, zoals onze Vlaamse deelnemers zeggen, “vang die blote heren”. “Och, wat simpel”, was de reactie van Noor. “mooi bloot is niet lelijk” was een andere reactie, waarop Mieke reageerde: “nou een aantal hoeft ik niet, hoor”. Tussendoor ging het ook over uitkomen, waarbij interessante alternatieve theorieën over de vloer kwamen, zoals Rosey met haar “Kijk-Aas”, een prima idee, maar wel op het juiste moment. En Nienke, die liever niet onder Vrouwen uitkomt.

Daarna ging Enri verder over preëemptief bieden. Hij begon over de traditionele regels hiervoor: ‘regel van 2 en 3’: kwetsbaar mag je maximaal 2 down gaan, niet-kwetsbaar maximaal 3 down. Daaraan toevoegend, “tegenwoordig lijkt het meer de regel van 4 en 5!”. Daarna volgde een crescendo van verbazing, lol en langzaamaan meer begrip. In bepaalde situaties (“pressure situaties”) is het zaak de tegenpartij maximaal onder druk te zetten, “hoog in de boom”. Besproken werd in welke situaties, maar uiteindelijk was de climax bereikt, wanneer je op een 6-kaartje, niet-kwetsbaar in de 3° hand na 2 keer pas, op 3-niveau moest beginnen. Frido suggereerde nog “een dubbele pas”, maar helaas vond Enri dat je er op 3-niveau mee moet beginnen. Vrolijke frustraties kwamen, van “dit is toch geen bridge”, en hoe dat soort preëemptief gedoe van de tegenpartij je het bieden veel moeilijker maakte (dat was precies de bedoeling), of dat wel mag (“anders kun je beter een ander spelletje gaan spelen”; maar wel belangrijk om te alerteren!), en of je systeemkaart dan 2 keer zo dik wordt (dat valt reuze mee, noteren dat je in de 3° hand niet-kwetsbaar en bij (dubbele) sprongvolg biedingen niet-kwetsbaar soms minder punten en/of kortere kleur hebt dan gebruikelijk). Enri was benieuwd hoe ver hij zijn deelnemers kon krijgen in 1 dag. Hij gaf toe ook wel eens voor 1100 down te zijn gegaan. Jacques concludeerde bij de zinsnede over de moraal van deze les: “er is geen moraal meer”.

Dit voorbeeld was wel de druppel, en maakte meteen de clou duidelijk:

Niet-kwetsbaar tegen kwetsbaar, na pas bij maat en rechts 1 ♣ heb je:

♠ 765

♥ 82

♦ HV10943

♣ B5

Wat te bieden?

Er werd geopperd:

- 1 ♦ “Dat is echt niks, slappe hap.” Rosey moest zo hard lachen, die heeft de volgende 5 minuten gemist.
- 2 ♦ “Dat is prima, maar een beetje ouderwets en tam.”
- 3 ♦ “Kijk, dat is bieden; hoog in de boom. Laat de tegenpartij het maar uitzoeken”

Midden tijdens de les was Noortje zo over de vrolijke kook, dat ze het niet meer volhield en naar de toilet vluchtte, waardoor de rest niet meer bijkwam van het lachen.

Ijsbrand bracht nog een bijzonder waardevolle les van zijn moeder in: “Je mag je hand maar 1 keer preëemptief verkopen.” En zo is het maar net, moeders hebben altijd gelijk.

Uiteindelijk was iedereen het erover eens: het wordt een zootje vanavond als we dit gaan toepassen. Zal wel niet allemaal meteen goed gaan, maar we gaan wel wat beleven!