

Zwakke 2-openingen
10 oktober 2019 Bridgetravelling, Rhodos

Het was de les na de overvolle dag gisteren. Een grote groep was naar Symi gevaren: prachtig eiland, geweldig weer, maar pas om 19.15 terug in hotel. En 's avonds waren er ook nog eens emoties rondom het verzorgen van de drankjes... Toch mooi dat Jeanette en IJsbrand zodanig geïnspireerd waren dat ze er met de 1^e prijs vandoor gingen. Proficiat!

We begonnen met behandelen van de spellen van dinsdagavond, die gestoken waren in het kader van het preëemptieve bieden. De 1^e prijs winnaars waren Onno en Ineke, die de rest de tent uit hebben gepreëmt! Om maar te onderstrepen hoe een clinic kan bijdragen brachten ze het liedje "Enri, bedankt" ten gehore. Geweldig gedaan, Enri voelde zich zeer gevleid 😊

Bij het bespreken van de spellen bleek dat het nog niet eenvoudig is om dit volledig uit te voeren. Er waren sommige die in de 1^e ronde vergeten waren te preëmpen, maar in de volgende ronde opeens tot leven kwamen. Gevaarlijke tactiek, maar ach, op zo'n avond kon alles!

En daar was opeens een gefronste blik op het gezicht van Ijsbrand, in plaats van de gebruikelijke smile, terwijl hij zei "Na pas bij de maat en 1♣ rechts, moet ik niet-kwetsbaar 3♦ volgen op een zeskaart????"

Dit was het bewuste spel; je bent Oost met West gever en NZ kwetsbaar:

♠ VB4	Zuid	West	Noord	Oost
♥ 1053	-	pas	1♣	??
♦ HV9743				
♣ 10				

Jawel, 3♦ is het juiste bod. Overigens gaf Enri nog de tip: als je zo hoog biedt, doe het dan niet met een piepstemmetje, maar bied als een vent!!

Zo blijkt maar weer, elke les heeft herhaling nodig. Uiteindelijk heeft Enri nog eens de belangrijkste situaties uitgelegd waarin je uit je dak gaat: niet-kwetsbaar, zowel in de 1^e als in de 3^e hand (na een gepaste maat en een pas of een opening bij je rechter tegenstander).

Er werden vragen gesteld over hoe er doorgeboden moet worden na een preëemptief bod van de tegenpartij. Dat is precies waarom je preëmt: dat wordt een stuk moeilijker. Enri behandelde er een paar en verwees de rest door naar het 'zwembadje'. Overigens had Noortje een simpel antwoord: als je het niet meer weet: Azen vragen. Je komt wel eens te hoog, maar van passiviteit wordt je in ieder geval niet beschuldigd! Naderhand bleek Rosey ook wel tot dit kamp te horen 😊

Toen gingen we verder met de zwakke-2 openingen. Enri behandelde de zwakke-2, de multi-2♦ en de Muiderberg 2♥/♠. Het juiste bod bleek niet alleen afhankelijk van het aantal punten, maar ook de kwaliteit van de kleur en zelfs de kwetsbaarheid.

Bijvoorbeeld met:

♠ V107543
♥ A53
♦ B4
♣ 53

Is dit wel/niet een goede zwakke-2 (of multi 2♦)?

(Niet kwetsbaar een prima zwakke 2 of multi 2♦; kwetsbaar niet, behalve in de 3^e hand.)

Enri behandelde ook de antwoorden op de zwakke 2-openingen. Discussies waren er onder andere over een 3♣-antwoord na een zwakke 2♥ (forcing = maat mag niet passen), na een Muiderberg 2♥ (pas of correct) en na een multi 2♦ (niet-forcing = maat mag wel passen).

Enri werd uitgelachen toen hij suggereerde met bovenstaande zwakke-2 in ♠ na een antwoord van 3♣ 3SA te herbieden omdat hij zowel in harten als ruiten iets had!

Er waren nog vragen of een 2SA-antwoord een minimum aantal punten aangeeft (15 bijvoorbeeld). In zijn antwoord was Enri bijzonder stellig: “Zeker niet. Als je het constructief biedt moet het wel minimaal een punt of 14 zijn, maar als je wil rommelen, moet dat ook kunnen. Als je maat het maar goed uitlegt aan de tegenpartij.” Zo werd ook nog gevraagd naar het volgende biedverloop (tegenpartij past): 2♥ (Muiderberg) – 2SA (vraagt) - 3♠

(Het goed antwoord is: maximale Muiderberg met ruitens als 2^e kleur.)

Er waren nog veel meer vragen, en die werden doorverwezen naar het ‘zwembadje’ om 17.30.

Tenslotte, als laatste slide had Enri de volgende tekst opgeschreven: “Hoe om te gaan met je maat?”

Hij vertelde over hoe het Nederlandse bridge team altijd ruzie had en nooit goede resultaten haalde.

Dat je maat niet vrolijk wordt als je hem/haar op zijn/haar kop geeft, en hij/zij er zeker niet beter van gaat kaarten het volgende spel. Overigens is het ook niet fijn voor de tegenpartij. Hij gaf toe zelf ook emoties te hebben bij het bridgen (wie niet) en dat hij ermee heeft leren omgaan en zeker niet zijn maat op de kop geeft.

In deze bridgereis zitten allemaal geweldige mensen, die veel lol hebben met elkaar. Maar zelfs dan gaat het wel eens mis. Dus na afloop waren er meerderen die Enri vertelde dat dit de beste slide van de les was geweest 😊